

Onderweg

Het leek die dag al zomer, toch was het pas eind mei: de dag dat we de vakantiebijbeltjes bestelden. We bestelden de Bijbeltjes ver voordat de zomervakantie begon en hadden zo de boekjes met de titel 'Onderweg' op tijd in huis en legden een stapeltje in beide kerken. Ik nam er, net als vele anderen, ook eentje mee en kreeg een plan. Ik dacht: als ik nou elk vakantiemoment vastleg met de camera (op de foto staat ook altijd het Bijbeltje) en daar een stukje bij lees uit de vakantiebijbel. Ik deed hem in mijn rugzak en zo was het onderweg altijd bij me.

Degene die het boekje ook gelezen hebben, zullen weten dat het over drie reisverhalen ging: week 1: Jezus trekt door Jericho, week 2: De verloren zoon en week 3: De Emmaüsgangers.

Drie zomers lang hadden we een mooie zomer gehad, hopelijk dit jaar weer. Wij hielden deze zomer onze vakantie in het mooie Nederland. We reisden naar Brabant, Friesland, Flevoland, hadden even zomer in Zeeland en genoten ook gewoon thuis. Dagen waarvan je dacht: die gaan niet meer voorbij.

Ik las het boekje op twee manieren. Ik was ergens, las de tekst bij die dag en maakte een foto op de plek waar ik was. Zo deed ik het vooral de eerste week. Later deed ik het regelmatig iets anders: ik maakte een foto waar ik was en las de tekst later op de dag. Want het is zomer én vakantie en dan mogen dingen geen sleur worden.

Het gebeurde een aantal keren dat de eerder gemaakte foto precies bij het stukje tekst van die dag paste.

De bijzonderste keren dat dat gebeurde waren rond de Waddenzee. Ik maakte eerst een foto van twee wadlopers die in de verte aan kwamen lopen en ik las later: God ziet ons van verre aankomen om ons liefdevol te ontvangen.

Een dag later waren we op Schiermonnikoog en hadden we door een misverstand de laatste boot gemist. Op de heenweg verstonden wij: extra boot om half negen, maar ze zeiden extra boot om half zeven. (Die Friezen praten ook zo onduidelijk).

Zodoende moesten we een nacht op het eiland blijven en omdat alles was volgeboekt, heeft Bianca op het strand een vrouw aangesproken en gevraagd of ze een slaapplekje voor ons wist. Na even nadenken mochten we met haar en haar gezin mee naar de camping en mochten in één van hun tenten slapen. Wat een gastvrijheid! We hadden onder een schitterende sterrenhemel nog een heel gezellige avond met z'n allen. Voordat de rest wakker werd, vertrokken wij de volgende morgen al vroeg om de eerste boot terug naar het vaste land te halen. Ik maakte nog gauw een foto van de tent + Bijbeltje. Het stukje lezen kwam later wel. En toen ik het op de boot terug las ging het over 'zomaar iemand aanspreken en een stukje meewandelen in iemands leven'.

Helaas, 't is weer voorbij die mooie zomer. Met veel plezier denken we terug aan onze uitstapjes en het kreeg nog iets extra's door de verhalen, de gebeden, de teksten om over na te denken en de bijzondere ervaringen die we hadden. Die mooie herinneringen, daar doen we het dan de hele winter maar weer mee.



WEEK 1 (verhaal van Zacheüs)



17 juli Dag 1. Picknickplaatsje Zwanegatsedijk
Jezus trekt dwars door Jericho heen, ontwijkt geen
plekken.

WEEK 1

18 juli Dag 2. Pad langs de tuin van Carsjens

Geen verschil tussen arm en rijk. Iedereen is vol liefde door God geschapen.



WEEK 1

19 juli Dag 3. Zwembad op de camping in Valkenswaard.
Mijd de drukte, maar zoek de rust.



WEEK 1

20 juli Dag 4. Net over de grens in België vanaf de camping in Valkenswaard.
Je even wat extra inspanssen, b.v. als iemand je nodig heeft.



WEEK 1

21 juli Dag 5. Beekse Bergen

Jezus ziet mensen, zet ze in het licht



WEEK 1

22 juli Dag 6. Aan het strandje van Mijnsheerenland.
Gastvrijheid. Jezus gaat bij Zacheüs op bezoek.



WEEK 1

23 juli Dag 7. Op de camping in Valkenswaard.

Jezus ziet, vindt en redt.



WEEK 2 (verhaal van de verloren zoon)

24 juli Dag 1. Op de grens.

Zonder voorbereiding op reis. Is dat verstandig?



WEEK 2

25 juli Dag 2. Thuis aan de koffie.

Op vakantie, kan je doordat je alles anders doet, beseffen dat het thuis zo gek nog niet is.



WEEK 2

31 juli Dag 3. Avondwandeling over het 19-morgenvliedpad onder Westmaas.
God houdt je vast hoe dan ook.



WEEK 2

2 augustus Dag 4. Bij de Schotse hooglanders op Kuipersveer.
Het leven gaat niet altijd over rozen.



WEEK 2

5 augustus Dag 5. Rondje skeeleren op een mooie zomeravond. Groeneweg, Ritselaarsdijk, Zuiddijk, Keizersdijk, Hoekseweg en weer Groeneweg.

Hoe kom je tot jezelf?



WEEK 2

11 augustus Dag 6. B&B in Moddergat in Friesland aan de Waddenzee.

Heimwee. Heilige Geest, breng uw rust in ons hart, wanneer we ons verloren voelen.



WEEK 2

12 augustus Dag 7. Uitzicht over de Waddenzee.

God ziet ons van verre aankomen om ons liefdevol te ontvangen.



WEEK 3 (Het verhaal van de Emmaüsgangers)

13 augustus Dag 1. Dagje Schiermonnikoog. Uitzicht over de Noordzee vanaf het eiland.
Samen op pad.



WEEK 3

14 augustus Dag 2. Geheel onverwacht geslapen (laatste boot gemist) op Schiermonnikoog op de camping bij een zeer gastvrij gezin.

Zomaar iemand aanspreken en een stukje meewandelen in iemands leven.



WEEK 3

23 augustus Dag 3. Op de dijk met links het Markermeer en rechts de Oostvaardersplassen.
Laat je je geloof thuis als je op reis bent of gaat het altijd met je mee?



WEEK 3

25 augustus Dag 4. Voor het eerst een nachtje geslapen in ons nieuwe tuinhuisje.

Hebben we vooroordelen als we iemand voor het eerst ontmoeten? Hoe bepaal je je beeld van iemand?



WEEK 3

28 augustus Dag 5. Tuinjesmarkt aan de Schuringsedijk.
Blijf nog even wat langer bij ons. Het is zo fijn.



WEEK 3

7 september Dag 6. Dagje naar Zeeland.

Op welke manier kun je iets herkennen van Jezus in deze wereld?



WEEK 3

8 september Dag 7. In alle vroegte varen op de Binnenmaas.
Welke verhalen ga ik vertellen na de vakantie?

