

Gevonden in een Duits archief

# Nieuwe foto's van de oorlog

Er zijn tot nu toe onbekende foto's ontdekt van de strijd om de Barendrechtse Brug in de meidagen van 1940. Nederlandse soldaten aan de Hoeksche Waardse kant van de brug vochten daar tegen de Duitsers die hen vanaf de Barendrechtse oever met tanks aanvielen.

door Arco van der Lee

**HEINENOORD** - Hans Onderwater, auteur van verschillende boeken over de oorlog in deze regio, trof ze bij toeval aan in een Duits archief. De nu gevonden foto's tonen de gevolgen van de tankslag die hier op 13 mei 1940 woedde.

## Fotoboek

“Bij een bezoek aan het Militärarchiv in Freiburg in Zuid Duitsland bladerde ik ietwat verveeld door een groot fotoboek waarin de opmars van de 9e Duitse Pantserdivisie in mei 1940 door Noordwest Europa wordt

geïllustreerd door foto's die vaak zijn gemaakt door de zgn. Propaganda Kompanien, maar ook door gewone militairen. Dat levert interessante beelden op. Dat de makers niet altijd uitblinken in kennis van aardrijkskunde blijkt uit foto's die ik aantrof als zijnde in Noord Frankrijk gemaakt, maar die beelden toonden van Zwijndrecht naar Rijsoord en naar de Barendrechtse Brug, naar Barendrecht en naar een werkplaats in Duitsland”, vertelt Onderwater over zijn vondst.

*Vervolg op pagina 3, vier foto's zijn te zien op pagina 27.*

## Duitse tanks op de brug

### ➤ *Vervolg van de voorpagina*

Omdat de Duitsers er na hun landing op 10 mei 1940 niet in slaagden de Barendrechtse brug te veroveren en via de brug door te stoten naar de noordelijke oevers van het Hollands Diep, werd door hen de hulp ingeroepen van tanks. In de middag van 13 mei stopten er dan ook Duitse tanks bij de molen aan de Rijksstraatweg in Rijsoord. Die reden vervolgens naar de Barendrechtse Brug.

“Daar werd door vier tanks een aanval ingezet, die door de Nederlanders werd afgeslagen. Van de vier tanks werden er drie uitgeschakeld, één trok zich haastig terug, waarbij nog een Duitse soldaat werd doodgerekend. De beschadigde tanks werden uiteindelijk naar het

Plein (nu Doormanplein) in Barendrecht, waar smid Den Holland zijn smederij ter beschikking moest stellen voor een provisorische reparatie”, vervolgt Onderwater.

“Het was de zwaarste tanknederlaag van de Duitsers in ons land. Enkele foto's kregen een Duits publicatieverbod; eentje werd gepubliceerd met de opmerkingen dat het Engelse tanks betrof die in Frankrijk waren uitgeschakeld. Van de hele rit Zwijndrecht – Brug – Barendrecht kon ik een 15 tal foto's traceren terwijl via een andere goede geveer ook nog foto's werden aangeleverd.” Aan de strijd om de Barendrechtse Brug herinnert een klein gedenkteken bij de oprit van de brug aan de Barendrechtse kant.

Tanks van Wehrmacht konden Hoeksche Waard niet bereiken

# Duitse tanks bij de Barendrechtse Brug



Adalbert Kottke, tankchauffeur bij het Totenkopf Regiment (beslist niet te verwarren met de SS vanwege het doodshoofd op de epaulet). Hij zou later sneuvelen in Rusland.  
*Fotoarchief Onderwater Gemeente Barendrecht*



Duitsers inspecteren kort na de capitulatie de schade aan hun tanks. Deze foto mocht expliciet niet gepubliceerd worden in de Duitse media.  
*Fotoarchief Onderwater Gemeente Barendrecht*



De beschadigde tanks worden naar het Dorpsplein (nu Doormanplein) in Barendrecht gesleept. Links tankbestuurder Kottke.  
*Fotoarchief Onderwater Gemeente Barendrecht*



Duitse officieren komen de schade bekijken. Overigens zal deze foto later verschijnen in de Duitse pers met de mededeling dat het Engelse tanks zijn die door de Duitsers zijn vernield.  
*Fotoarchief Onderwater Gemeente Barendrecht*